

LEVENSKUNST

Een gratis traject van het museum Huis van Alijn en 3 Gentse wijkgezondheidscentra.



Wil je graag oude en nieuwe interesses (her)ontdekken?

Wil je samen op zoek naar kleine gelukjes in het leven?

Lijkt het je leuk om je te laten verrassen door de voorwerpen uit het Huis van Alijn?

Ben je 55-plusser?

Wat?

We gaan samen in gesprek over kleine gelukjes.

We laten ons hiervoor inspireren door voorwerpen uit de rijke collectie van het Huis van Alijn, het museum van het dagelijks leven.

Sommige voorwerpen prikkelen onze fantasie, andere objecten brengen ons terug naar onze kinderjaren.

Deze voorwerpen zijn de aanleiding voor ongedwongen gesprekken in een warme, gezellige omgeving.



Wanneer?

Vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Je neemt gratis deel aan 8 sessies op 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 08.11 en 15.11

We sluiten de sessie af om 12.00 uur. Daarna eten we gezellig samen een warme kom soep met brood.

Waar?

Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent

Vind je het moeilijk om er te geraken? We helpen je graag verder.

Meer info en inschrijven

Wijk Muide - Meulestede - Afrikalaan

Joline Goossens

joline.goossens@wgctvlot.be

tel. 09 277 99 11

Wijk Rabot

Stephanie Byl

stephanie.byl@wgcrabot.be

tel. 0474 50 07 38

Wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Sofie Lamote

sofie.lamote@wgcdesleep.be

tel. 0496 25 18 76